

TROLDENE uge 48

Mandag: Til samling sang vi : Mine hænder, Hoved skulder knæ og tå, Sving den ene arm og jeg gik mig over og sø land. Alle gik på legepladsen, hvor de rutchede, lavede sandkager og kørte på motorcykler.

Tirsdag : vi sang og bevægede os til de samme sange som mandag. Derefter gik Juri, Magnus, Ayub, Mikkel og Sana på tur.De fandt nogle gode vandpytter som de hoppede i. Alisa, Sira, Sia, Miran, Diana og Roberto var i alrummet hvor de følte med hænder og fødder på forskellige sjove ting fra sansekasserne.

Onsdag: Efter en kort samling, var der læseleg i små grupper. Vi læser stadig bøgerne Totte skal i bad og Jeppes hund. På stuen blev der arbejdet kreativt, med hemmelige ting, Der blev brugt pap, Palietter, glimmer og limlak. Der blev videre tegnet med parpir og farveblyanter og leget.

Torsdag: Der var gode lege i gang i små grupper på stuen. Nogle kørte med biler på bilbanen.I køkkenet blev der lavet mad og dækket bord og spist mad. Flere kørte med togbane og andre trillede bold.Der var et fint sammenspil mellem børnene og de havde gode lege i gang.

Fredag: Ayub og Sira gik på tur på stierne, de besøgte legepladser og kom forbi en stor snemand med lys i, der stod ved rækkehusene. Hjemme tegnede vi hænder på alle børnene, der blev lavet til en krans. Den blev pyntet med glimmer. Kransen er til Henriette som har sidste dag i dag. Hun har været vikar de sidste måneder på Troldestuen. På mandag starter Tina som er pædagog på 32 timer på Troldestuen.

God weekend