

Spætternes ugebrev, uge 47.

Mandag var storegruppebørnene, Axel, Daniel, Melanie, Micaz Emil, Nicoline og Zainab på en cykeltur med Martin i skoven til Stenholts Vang.

Hjemme blev der leget på stuen. Der blev spillet billedlotteri med Louise og Pernille læste med et par børn i Caféen. Togbanen var taget frem og der blev også bygget togbane på hele gulvet.

Tirsdag var Asinat, Max, Micas Chris, Mira K., Samuel, Vilma, Yusuf og Zainab på gåtur med Martin og Jasmin i nærområdet. De var bl.a. forbi Tolvkarlevej og fik sagt hej på afstand.

Hjemme var vi på legepladsen, hvor der blev cyklet og leget med sandting og vand i sandkassen.

Onsdag var Hanne på tur med Axel, Daniel, Judi, Max, Micaz Emil, Mikas Chris, Samuel og Yusuf. De gik gennem skoven og legede på legepladsen ved Højager, hvor de så gik tilbage gennem skoven igen for at komme hjem til børnehaven.

Imens de var på tur, var vi andre på legepladsen i Redegyngезonen og her fik besøg af den store skraldebil, der skulle komme og hente vores storskrald på parkeringspladsen. Børnene var meget optaget af den store grab, der tog tingene og løftede dem op på ladet. Den kunne både tage de store skabe og cykler der lå. Og den kunne mase dem helt flade i ladet. Nogle børn blev lidt forskrækkede for de høje lyde skraldebilen lavede og havde brug for en hånd at holde i, imens de alligevel gerne ville se hvad der skete. Andre stod helt tæt på hegnet og fik det hele med. Heldigvis nåede drengene, der var på tur, hjem, lige i sidste øjeblik til også at få lov til at se skraldebilen på parkeringspladsen.

Torsdag er jo vores båldag, så vi trodsede blæsten og fik tændt et dejlig varmt bål. Her skulle der bages fladbrød, som vi spiste sammen med frokosten.

Efter vi have spist frokost, skulle vi rykke til Redegyngезonen, men ud af det blå, begyndte det at styrtregne, så vi måtte gå indenfor i stedet. Her blev der leget med biler og modellervoks.

Fredag var vi ude på legepladsen til formiddag. Her var der nogle, der lavede værksted, hvor der blev savet og andre lavede mudderkager i sandkassen.

God weekend fra Spætterne!