

Spætteerne - uge 46

Nu siger vi farvel til endnu en god uge, derfor kommer der her et resume af ugen der gik på Spættestuen ☺

Mandag var Micaz Emil, Daniel, Axel, Nicoline, Zainab og Melanie, de kommende skolebørn, på tur i skoven med Hanne. Emnet lige nu i "storegruppen" er "Årstider". Derfor var de på en gåtur rundt i skoven, hvor de snakkede om, hvad årstider er for noget og hvordan man fx kan se, hvilken årstid det er. Børnene tog selv billeder af de efterårstegn de så på turen.

Hjemme fik vi lavet ny modellervoks, til den helt store guldmedalje, både i blå og rødt, så der nu er modellervoks til hver dag i ugen. Børnene var med til at kigge på og vi snakkede om, hvad de forskellige ting var, der skulle i. Efter frokost gik vi ud på legepladsen og fik bl.a. leget bus, skraldebil og kørte om kap med mooncars.

Tirsdag var Ella, Lauge, Masa, Max, Vilma og Yusuf på en lille gåtur rundt i nærområdet bl.a. forbi fårefolden, hvor de fik snakket lidt med fårene og de fik klatret en masse rundt i træerne og gået på line på træstammerne.

Hjemme var vi ude på legepladsen, hvor der er en masse blade, der er faldet ned på jorden. Disse blev skrabet sammen, og børnene lagde sig i dem og kastede rundt med dem. Ellers blev, der cyklet og leget med sandting i sandkassen.

Onsdag fortsatte vi på vores julehemmeligheder.

Torsdag er vores bål-dag og i denne uge skulle vi spise edderkopper, som er pølser med spaghetti igennem, så det ligner små edderkopper, når de er blevet kogt. Hertil fik vi pitabrød, gnavegrønt og ketchup. Børnene sidder og ser på, der bliver tændt op i bålet, der bliver snakket sammen og sunget, nogle finder også pinde mm., som de gerne vil have skal brændes på bålet, det skaber et samlingspunkt og det er der rigtig mange børn, der har glæde af.

Fredag var det Nicolines fødselsdag, hun blev 5 år, STORT tillykke til hende! Hun blev fejret i børnehaven og havde valgt, at vi skulle have pandekager med fødselsdagssukker på (sukker med tivolikrymmel i). Vi sang fødselsdagssang og råbte 5 hurraer for hende. Efter vi havde holdt fødselsdag gik vi på legepladsen, hvor vi bl.a. lavede værksted, fik savet og hamret søm i træstykker. Andre cyklede eller legede i sandkassen.

God weekend fra Spættestuen!