

Myrerne uge 49

Mandag:

Vi sang mange julesange til samling. I dag havde vi en Rudolf bamse, til at synge Rudolf med den røde tud, med. Bagefter gik vi alle på legepladsen, der var lidt "mandags krudt" der skulle bruges. Der blev cyklet, fangeleg og gravet med gravemaskiner. Dejligt at komme ind til varm suppe.

Tirsdag:

Vi holdt en kort samling, da vi skulle på julevandring til kirken. Vi måtte lige sige godmorgen til vores Rudolf bamse. Så tog vi alle tøj på og gik på julevandring. Lidt før kirken mødte vi en engel, som fortalte en historie. Nogen var meget betaget af hendes vinger og at hun kunne flyve. Hun fortalte, at vi skulle gå videre og finde en stald med dyr i. Den fandt viovre ved kirken. Her fortalte og sang præsten videre på historien. Det var meget betagende, da han kunne spille guitar. Men så begyndte de mange spørgsmål;-) "Hvorfor har præsten ikke vinger?", "Hvorfor er der en baby i stalden?", "Hvor er englen fløjet hen? Og kan vi se hende oppe i luften?"

Bagefter gik vi en tur videre. Vi gik over til Tovegården, for det lignede en stald, men der var desværre ikke dyr mere.

Onsdag:

Efter en omgang juledans, hvor børnene selv lavede Nu er det jul igen, gik vi ud og legede på legepladsen.

Torsdag:

Efter samling malede vi på vores lanterne og lavede nisser med vores fødder. Birk og Kotaro gik lidt ud og legede, mens de andre lavede snemænd.

Fredag:

I dag var samlingen i fællesrummet. Der blev sunget og SÅ kom julemanden forbi. Det var sjovt, lidt spændende og dejligt. Julemanden tabte hele sin sæk med bolde i, så vi måtte være hans små nisser og hjælpe ham med at samle dem op igen. Bagefter var vi kreative på stuen. Vi fik lavet julehjerter og juletræer, som nu pynter på stuen.