

Myrerne uge 46:

Mandag d. 9-11:

Efter en samling med aktive sange og foto af os alle, gik vi alle ud på legepladsen. Her blev der gravet med gravemaskiner til den store guldmedalje, Birk og Kotaro fandt vores nye brio tog, der på underlig vis, var landet i sandkassen.

En stor flok legede de var ude, at ride på heste, de red på de sorte dæk. Der blev også gået balancegang, der lød flere gange også mig, også mig ☐

Tirsdag 10/11

Endnu en dag med en festlig samling; sving, hop og drej. Efter samling gik vi alle en tur til svævebanelegepladsen. En skøn tur, desværre havde nogen taget VORES legeplads. Men vi deltes om den, så de tog den ene del og vi den anden del. Vi fik rigtig brugt vores kroppe.

Onsdag 11/11

Ups ... Vi kom til at holde samling i over en time, men alle synes det var så fedt, så den blev lidt lang. Vi havde musik til, og lavede en fantasihistorie, som begyndte med at vi tog toget til zoologisk have, og så lavede vi alle de dyr vi mødte. Vi fik varmen, så bagefter gik vi ud og fik lidt luft. Der blev gynget og lavet sandkager.

Torsdag 12/11

Idag begyndte vi samlingen med fodmassage og sang Bjørnen sover til. Og så kom der ellers gang i den, med sving, hop og drej. Kotaro havde en plan om at skulle lege med den store gravmaskine udenfor, så vi gik alle på legepladsen. Der var gang i alle kroge af legepladsen.

Fredag 13/11

Det blev en lang samling idag; først med sange og bagefter med musiklege, Maiken fandt gamle musiklege frem fra '70'erne, det var bare fedt. Vi var på en rejse til mange lande. Bagefter malede vi og så tog vi en tur i skoven. Vi blev lidt overrasket over regnvejret, men en dejlig tur.